



Van hand ophouden naar hand opsteken

Net als andere organisaties waarmee Terre des Hommes samenwerkt, houdt ook de Society for Human Education (SHE) zich bezig met opvang van slachtoffers van kinderarbeid, preventiewerk en vervolging van de daders. Men is actief in zestien dorpen en richt zich vooral op kinderen van bedelaars, zigeuners en zwervers. SHE besteedt naar verhouding veel aandacht aan goed onderwijs. Momenteel volgen zo'n vijfhonderd kinderen een vorm van onderwijs dankzij SHE. Het aanbod varieert van kinderdagverblijven voor jonge kinderen van bijvoorbeeld bedelaars en zigeuners tot buitenschools onderwijs voor ex-slachtoffertjes van kinderarbeid en speciaal onderwijs voor moeilijk lerende kinderen. Tot slot besteedt SHE aandacht aan voorlichting op het gebied van gezondheid en hygiëne, en helpt men vrouwen om hun inkomen te verbeteren.

De 'make-over' van kleine Sarathy

De vader van Sarathy is messenmaker van beroep en jaagt op vogels om ze te verkopen. Hij drinkt veel en heeft sinds de scheiding met Sarathy's moeder een andere vrouw. Ook de moeder van Sarathy heeft een nieuwe relatie. Omdat geen van de ouders zich nog om de kinderen bekommerde, leefden ze een tijd op straat. Een nichtje van Sarathy kwam in contact met een medewerker van SHE en bracht hen naar een opvangcentrum van SHE. Sarathy en haar broertje, die slechthorend is, gaan sindsdien weer naar school. In het begin vond Sarathy het erg moeilijk om zich aan te passen aan de dagelijkse routine. Ze was bijvoorbeeld niet gewend vroeg op te staan en regelmatig onder de douche stappen.



Sprakeloos

Sarathy zat liever buiten onder een boom dan binnen in het klaslokaal. Ze gedroeg zich aanvankelijk agressief naar haar klasgenootjes. In augustus mocht ze even terug naar haar dorp. Haar dorpsgenoten wisten niet wat ze zagen! Sarathy zag er niet alleen schoon en mooi uit, maar gebruikte ook heel andere, nettere woorden dan voorheen. Toen haar vader een weekend overkwam, was hij sprakeloos en erg trots toen hij zijn dochtertje zelfs Engelse woordjes hoorde zeggen. In haar dagelijkse gebedjes dankt ze Terre des Hommes voor haar nieuwe leven.

SARATHY ZAT LIEVER ONDER EEN BOOM DAN IN DE KLAS

Het verhaal van Vishnupriya

Onze partnerorganisatie beheert meerdere instellingen voor buitenschools- c.q. speciaal onderwijs. Kinderen leren hier voor het eerst lezen en rekenen, bereiden zich voor op beroepsonderwijs of ontdekken hier hun talenten. Daarnaast is er gelegenheid om te ontspannen en te spelen. Op dit moment maken 67 meisjes, verdeeld over vijf dorpen, gebruik van deze faciliteiten. Vishnupriya is één van hen. Ze kan wel horen en anderen begrijpen, maar niet praten. Hoewel ze dol is op leren, moest ze net als een van haar zusjes van haar ouders stoppen met school. Dat zusje verdient nu geld met weven van kleding, net als haar moeder. Haar jongste zusje gaat nu nog naar school maar moet volgend jaar

ook gaan werken van haar ouders. Ook Vishnupriya helpt zo nu en dan met weven en moet meehelpen in het huishouden. Ze komt wel regelmatig en met veel enthousiasme, naar de speciale school van SHE. Ze geniet ook van de aandacht, want ze is erg emotioneel en reageert hevig als ze het gevoel heeft genegeerd te worden.

Net als veel van haar lotgenootjes laat Vishnupriya merken heel blij te zijn dat ze bij SHE de kans krijgt om toch weer te leren en te werken aan haar eigen toekomst.



OP DE SPECIALE SCHOOL
GENIET VISHNUPRIYA VAN ALLE AANDACHT

terre des hommes



SHE biedt rust, regelmaat en reinheid

De Society for Human Education redt kinderen uit de klauwen van dwangarbeid en uitbuiting. Naast onderwijs krijgen ze in de diverse (speciale) scholen en dagopvangcentra – vaak voor het eerst in hun leven – de broodnodige rust, regelmaat en reinheid. Hun moeders leren op hun beurt hoe ze met de dagelijkse hygiëne van hun kinderen en van hen zelf moeten omgaan. Veel moeders en kinderen laten dagelijks merken hoe dankbaar ze zijn met de hulp die SHE dankzij Terre des Hommes kan bieden. Het plezier die de kinderen op de dagopvang en het buitenschoolse onderwijs uitstralen spreekt wat dat betreft boekdelen.

Een nieuw leven voor Sabha

Meer dan 125 kinderen tussen 2 en 5 jaar brengen dagelijks door in een van de Children Protection Centers (CPC) van SHE. Deze zijn vergelijkbaar met onze peuter- en kleuterschool, maar bieden kwetsbare kinderen in een beschermde omgeving ook goede voeding, en aan de moeders les op het gebied van gezondheid. De lokaaltjes zijn vrolijk en toegankelijk met veel leuk speelgoed. De schooltjes zijn vooral bedoeld voor kinderen van zigeuners en bedelaars. Die nemen hun kinderen overdag liever mee op pad om sympathie te wekken en geld te verdienen.

De maatschappelijk werkers van SHE hebben veelvuldig contact met ouders om dit patroon te doorbreken. Sabha is een van de kinderen die door zijn grootouders aan zo'n CPC wordt toevertrouwd.

Verwaarloosd

Sabha moet het zonder vader stellen, die hem en zijn moeder heeft verlaten.



Omdat zijn moeder vaak ziek is, zorgen zijn opa en oma voor hen. Die verdienen de kost met het maken van versierselen van kraaltjes en namen Sabha mee naar hun werk. Een medewerker van SHE wees hen op de mogelijkheid van dagopvang in een CPC. Daar gingen Sabha's grootouders mee akkoord. Het jongetje at in het begin slecht, zag er verwaarloosd uit en bleef vaak weg van school. Al vrij snel ging Sabha schone kleren dragen en begon hij goed te eten. Inmiddels doet hij ook actief mee in de klas en maakt hij prachtige tekeningen.

Hij luistert graag naar verhaaltjes, vooral uit stripboeken. Zijn motoriek gaat met sprongen vooruit en hij vindt het prachtig om door autobanden te kruipen. Ook dansen op muziek gaat hem goed af. Ten slotte kan hij het goed vinden met zijn klasgenootjes. Zijn opa en oma zijn heel blij met Sabha's ontwikkeling en hebben beloofd hem op de CPC te houden tot hij naar de basisschool gaat.

Waarom werken wij in India?

Volgens de overheid in India zijn de hardnekkige armoede en het daaraan gerelateerde gebrek aan goed onderwijs, goede voeding en kwalitatieve gezondheidszorg de belangrijkste redenen dat de resultaten ver achterblijven bij de zogenoemde MDG-doelstellingen. Dat zijn doelstellingen die een kleine tweehonderd landen binnen de Verenigde Naties begin 2000 hebben geformuleerd in de wereldwijde strijd tegen armoede. Hoewel de Indiase overheid een pakket aan maatregelen in gang heeft gezet - onder meer ten aanzien van discriminatie van minderheden als zigeuners en kwetsbare kinderen - is de behoefte aan particuliere initiatieven erg groot.

Terre des Hommes zet zich in voor basisonderwijs voor alle kinderen, en maakt zich sterk voor een hervorming van het systeem van gezondheidszorg in India. Volgens Terre des Hommes is duurzame verandering alleen mogelijk met een integrale aanpak. Dat wil zeggen dat de hele sociale omgeving van kwetsbare kinderen, dus ook ouders, leraren en andere betrokkenen, bij het veranderingsproces wordt betrokken.

Wilt u meer weten? Ga naar www.terredeshommes.nl